

Kijkje in de nieuwe werkkamer



Op een enkel detail na is mijn werkkamer in de Zuiderkerk gereed. Afgelopen woensdag hebben we boeken, bureau, vloerkleed, stoelen en computer van de lepenlaan naar de Zuiderkerk gebracht. En vanaf dat moment werk ik in en vanuit deze kamer.

Ik ben geweldig blij met deze inspirerende ruimte die zo gemaakt is dat zowel aan de historie van het gebouw als ook aan de stijl van het nieuwe gedeelte recht is gedaan. Dank!

In principe studeer, telefoneer en mail ik dus in deze kamer. Ik bereid kringen en vergaderingen voor, overleg, doe de administratie en maak de preek. Ook is de kamer geschikt voor een persoonlijk gesprek. Gemeenteleden die in 'mijn' wijk wonen (het westelijke deel van de 'nieuwbouw' en het noorden van de vesting, incl. Westerstraat) en gemeenteleden tot en met 45 jaar kunnen daarvoor een afspraak maken. Huisbezoek blijft ook gewoon mogelijk. Ik blijf telefonisch bereikbaar op 06-27512341

De kamer bevindt zich op de tweede verdieping van het nieuwe gedeelte van de Zuiderkerk en is ook per lift bereikbaar. **Zondag 12 februari** na de kerkdienst houd ik open huis. Dan kan iedereen een kijkje nemen. Daarna gaat de kamerdeur op slot. Dit om ervoor te zorgen dat mijn persoonlijke zaken en de gegevens van gemeenteleden veilig zijn.

Ds. Hetty Boersma

Gepubliceerd: 10 februari 2023

Ontmoeting rondom een maaltijd



De tweede ochtendbijeenkomst rondom het jaarthema "Aan tafel" wordt op **dinsdag 24 januari om 10.00 uur** gehouden in de Zuiderkerk.

We beginnen met koffie gevolgd door een kort ochtendgebed. Daarna gaan we al dan niet wandelend in gesprek met elkaar.

Het thema is van deze bijeenkomst is 'Trouw en vertrouwen'. We sluiten af met een gezamenlijke lunch. Iedereen is van harte welkom!

Een kleine bijdrage voor de onkosten wordt op prijs gesteld.

U kunt zich opgeven bij pastor Louise Kooiman: e-mail ljooiman@gmail.com of tel. (0228) 59 29 70.

Gepubliceerd: 19 januari 2023

Kinderkerstviering



De jonge bezoekers aan het kinderkerstfeest op zaterdag 24 december deden zelf actief mee aan het kerstverhaal.

Er was een Maria, een Jozef, herders, een engel en natuurlijk drie wijzen. Zo beleefden jong en oud in een intieme viering de geboorte van Jezus. Alle kinderen kregen na afloop een kroontje. De chocolademelk en koekjes smaakten goed.



Foto's: Paul Hulsman en Mary Cloos.

Gepubliceerd: 24 december 2022

Maaltijden in het evangelie van Lucas



Samen aan tafel gaan is meer dan allemaal tegelijk je warme eten tot je nemen. Het is gezelligheid, ruzie maken, je verzoenen. Het is grenzen doorbreken, geven en ontvangen. Dat merken we in het gewone leven. We lezen het ook in de Bijbel. Als Jezus met iemand de maaltijd geniet, dan gebeuren er bijzondere dingen. Een leerzame avond waarbij je uitgenodigd wordt om mee te praten. Organisatie: Vorming & Toerusting. Gespreksleiding: ds. Hetty Boersma. Aanvang 19.30 uur. Plaats: Zuiderkerk.

Gepubliceerd: 12 december 2022

Kerstboom



De kersttijd is voorbij, de kerstboom wordt neergehaald.

Gepubliceerd: 11 december 2022

Lezing: het verhaal van de voedselbank



Dinsdag 22 november, 19.30 uur, Zuiderkerk.

Dit is de tweede activiteit rondom ons jaarthema 'Aan tafel': een lezing over het werk van de Voedselbank in West-Friesland. Deze is al in 2006 opgericht. De secretaris van de Vrienden van de Voedselbank in onze regio, dhr. Jan van Holten, vertelt over een organisatie die helpt waar het echt nodig is. Er wordt voedsel ingezameld dat anders verloren zou gaan en gezorgd dat het terecht komt bij de mensen die dat het hardst nodig hebben. Ook verse producten van o.a. fruittelers uit de regio vinden hun weg naar de Voedselbank. Al vele jaren bestaat ook de mogelijkheid om allerlei producten voor dat doel in te leveren bij de Zuiderkerk. De diaconie brengt dit dan naar het distributiecentrum in Hoorn. Vaak zijn het dezelfde mensen die etenswaren komen brengen.

Gepubliceerd: 21 november 2023

Gedachtenis



In de Zuiderkerk werden zondag 6 november de gemeenteleden herdacht die het afgelopen jaar gestorven zijn. Nabestaanden ontstaken een kaars aan de paaskaars: symbool van Jezus Christus, het licht der wereld. Daarna konden ook anderen die iemand wilden gedenken naar voren komen om een lichtje aan te steken.

Gepubliceerd: 9 november 2022

Cantate Vesper



In de Zuiderkerk klinkt op 8 januari 2023 om 17.00 uur het vierde deel uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach. Naast het Enkhuizer Bach Ensemble en drie solisten werken tien instrumentalisten mee, waaronder twee die natuur- of jachthoorns bespelen. Centraal staat het bijbelfragment waarin Jezus wordt besneden en zijn naam krijgt (Lucas 2,21). Deze naam betekent 'De Heer redt'. Op welke manier kan deze naam ook in ons leven van betekenis zijn? Ds. Hetty Boersma leest Marcus 10, 46-52 en houdt een korte meditatie. Muzikale leiding: Jerry Korsmit.

Toegang gratis, collecte voor de onkosten

Gepubliceerd: 30 oktober 2022

Choral Evensong in de Zuiderkerk



Foto: Arnold de Greeuw

Op zondag 25 september, om 5 uur 's middags, zingt de Martinus Cantorij een Choral Evensong in de Zuiderkerk te Enkhuizen.

De Martinus Cantorij is bezig met het instuderen van muziek voor een bezoek aan kathedraal van York 22 en 23 oktober. Ze zingen daar twee keer een Choral Evensong, de muziek in de eucharistie en een Choral Mattins (een gezongen morgengebed).

Dat betekent veel muziek. Een deel daarvan zullen ze zingen in de Choral Evensong op 25 september in de Zuiderkerk.

Dit keer wordt begonnen met een muziekstuk dat speciaal werd geschreven voor het huwelijk in 1947 van Elisabeth (de overleden koningin van Groot Brittannië) en Philip.

In elke Choral Evensong wordt de Lofzang van Maria (Magnificat) en de Lofzang van Simeon (Nunc Dimittis) gezongen. Maria zingt haar lofzang als ze hoort dat zij zwanger is en het leven mag geven aan Jezus. Dat krachtige lied waarin bezongen wordt dat Gods gerechtigheid het zal redden. Simeon zingt zijn lofzang als hij in de tempel Christuskind ziet (Lukas 2: 22-35). Nu weet hij dat waar hij zo op heeft gehoopt werkelijkheid is geworden. Elke dag worden deze lofzangen gezongen daarom is er enorm veel muziek bij gemaakt vanaf de zestiende eeuw tot op de dag van vandaag. We zingen ze in de Choral Evensong van 25 september op muziek van Herbert Sumsion (1899 –1995).

Ook de gezongen responsies hebben steeds dezelfde tekst en ook daar is veel muziek voor geschreven. Ze horen tot moeilijkste delen om te zingen omdat het steeds heel korte gezongen regels zijn, dus heel veel verschillende inzetten. Op 25 september klinkt de toonzetting van de vorig jaar overleden componist Richard Shephard.

Naast muziek op steeds dezelfde tekst zijn er ook muziekstukken op wisselende teksten zoals de Psalmen. In elke Evensong klinkt in ieder geval één psalm, zodat, wanneer er dagelijks gezongen wordt zoals in de kathedralen, in één maand alle psalmen worden gezongen. En dan is er nog de Anthem, een lied op een Bijbelse of andere religieuze tekst. Van een Engelse tijdgenoot van J.S. Bach: Maurice Greene zingt de Martinus Cantorij de ontroerende lied "Lord, let me know mine end" ("Heer, laat mij weten wanneer mijn einde komt" - uit Psalm 39) met een wonderschoon sopranenduet.

Zuiderkerk Enkhuizen – 25 september 17.00 uur – toegang vrij – collecte bij de uitgang, ter bestrijding van de kosten.

Open Monumentendagen 2022

Ook in 2022 opent de Zuiderkerk haar deuren voor de belangstellende kijker:

- op zaterdag 10 september van 11.00 tot 15.30 uur
- op zondag 11 september van 12.00 tot 16.00 uur.
- op zaterdag 10 september om 16.00 uur houdt René van Stipriaan, schrijver van het boek *De Zwijger* in de Zuiderkerk een lezing over het leven van Willem van Oranje

Monumentendag 10 september 2022



organiseert de
Oranjevereniging Juliana
en **Vereniging Oud Enkhuizen**
een Lezing over

Willem de Zwijger



gehouden door René van Stipriaan

De lezing begint om 16.00

in de Zuiderkerk in Enkhuizen

Vrij entree



www.oranjevereniging-enkhuizen.nl

