

We geloven het wel



Jaarprogramma Protestantse Gemeente Enkhuizen Seizoen 2025-2026

*Eigenlijk geloof ik niets en
twijfel ik aan alles, zelfs
aan U.*

*Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft dan
denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam,
en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt, zoals
ik U.'*

Gerard Reve (1923-2006)

Geloven is: de sprong wagen. En dat het liefst niet in je eentje, maar samen, zoals de kinderen op de voorpagina van dit boekje dat doen. Maar in welk water zijn wij bereid te springen? En op welke plekken blijven we liever aan de kant? Anders gezegd: wat geloven we wel en wat niet?

We geloven het wel, het jaarthema van de Zuiderkerk voor het seizoen 2025-2026, gaat vanzelfsprekend over het geloof dat we als kerkelijke gemeenschap belijden. Maar we kunnen in het jaarthema ook kritiek en twijfel horen. Want als we iets ongeloofwaardig vinden, zeggen we dat we 'het wel geloven', terwijl we feitelijk het tegendeel bedoelen. Misschien geldt dit ook voor sommige geloofszaken die wij van huis uit hebben meegekregen.

Het woord *geloven* is trouwens niet alleen iets van kerk, maar van heel de samenleving. Een sporter die in de winst gelooft, maakt meer kans om te winnen dan iemand die bij voorbaat zijn of haar hoofd laat hangen.

Stel, er bestaat een strikte scheidslijn tussen feit en fictie. Waar plaatsen we in dit geheel dan *geloven*, bij fictie of bij feit? Het antwoord lijkt voor de hand liggend. God is immers niet te bewijzen. Toch zijn er mensen die wetenschappelijk onderzoek in twijfel trekken, er niet in *geloven*. Aan de andere kant krijgen steeds meer wetenschappers oog voor wat wel waar is, maar niet te bewijzen, terwijl vele gelovigen zowel op God vertrouwen als ook de wetenschap serieus nemen. Kortom. Het jaarthema biedt genoeg om over te praten, na te denken en te onderzoeken. Trouwens, ook voor wie gelooft door stil te zijn, te zingen of praktisch bezig te zijn, biedt dit boekje een ruim aanbod.

Welkom!

De commissie Vorming & Toerusting

Kring rondom rouw

Vind je het lastig om verder te gaan na een ingrijpend verlies van een dierbare? Lijkt de tijd van het rouwen maar niet over te gaan en vinden anderen eigenlijk dat je weer verder moet? Heeft je verdriet veel invloed op de manier hoe je in het leven staat? Het kan helpen om over deze vragen te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. De gespreksgroep 'Rouw' biedt deze mogelijkheid. Tijdens de bijeenkomsten is er aandacht voor jouw verlieservaring (ook al is het langer geleden) en worden er handvatten gegeven hoe hier mee om te gaan. Gesprek, steun en aandacht voor elkaar hebben een belangrijke plaats in de bijeenkomsten, die plaatsvinden in de Zuiderkerk en worden geleid door pastor Louise Kooiman. De kring zal, bij voldoende deelname, ongeveer begin december van start gaan en bij voorkeur overdag. We komen om de twee weken zes tot acht keer bij elkaar. Voor vragen en opgave kan je bellen met pastor Louise Kooiman tel. (06) 23 71 13 93 of ljkkooiman@gmail.com.



Levensverhalengroep

In deze groep gaat het over verhalen uit je eigen leven. Vind je het leuk om dit samen met anderen te delen of op te schrijven? Jeugd, schoolperiode, geloofsontwikkeling etc. komen aan de orde. De bijeenkomsten worden geleid door pastor Louise Kooiman ljkkooiman@gmail.com. Opgave tel: (06) 23 71 13 93. Waar en wanneer: in overleg.

Ochtendbijeenkomst in de kerk

De werkgroep Vorming & Toerusting organiseert net als vorig jaar ochtendbijeenkomsten op de dinsdag. We beginnen met koffie gevolgd door een ochtendgebed. Daarna gaan we al dan niet wandelend in gesprek met elkaar. Het thema van de ochtend zal aansluiten bij ons jaarthema: We geloven het wel. We sluiten af met een gezamenlijke lunch. Iedereen is van harte welkom! Een kleine bijdrage voor de onkosten wordt op prijs gesteld. Onderstaande data kunt u alvast noteren op de dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur: 21 oktober 2025, 2 december 2025. Voor 2026 hoort u nog. Opgave bij pastor Louise Kooiman: ljkkooiman@gmail.com of tel 0623711393. U kunt zich de zondag daarvoor ook aanmelden via het inschrijfformulier op de leesplank achter in de kerk.

De 10 geboden - Geloven we het wel?

Een poosje geleden luisterde ik naar een podcast over de tien geboden. Er werd verteld dat de *Tien Geboden* de bekendste morele richtlijnen ter wereld zijn. Ze komen uit de Bijbel, waar volgens het verhaal God ze gaf aan Mozes op de berg Sinaï, ongeveer 3000 jaar geleden. Maar los van geloof of religie hebben ze een diepe invloed gehad op wetten, opvoeding en cultuur in het Westen — van hoe we met elkaar omgaan tot wat we als 'goed gedrag' beschouwen. Toch zijn de oorspronkelijke formuleringen, zoals die in het boek Exodus of Deuteronomium staan, vaak moeilijk te begrijpen voor moderne lezers. Maar hebben ze voor ons nog betekenis? Wat geloven we eigenlijk als we ze lezen? We willen samen in gesprek gaan over deze woorden. De bijeenkomsten zijn in onderling overleg. U kunt zich opgeven bij pastor Louise Kooiman tel. (06) 23 71 13 93. Of email: ljkkooiman@gmail.com.



Doodgewoon erover praten

Praten over doodgaan is voor velen een moeilijk en soms ook een spannend onderwerp. Maar iedereen overlijdt, uiteindelijk. De bijeenkomsten 'Doodgewoon erover praten' zijn bedoeld voor hen die willen leren hoe zij anderen kunnen ondersteunen bij het verwoorden van vragen over dood en leven. Als je bezoekwerk doet, kan dit aan de orde komen. Maar ook voor jezelf zijn het zaken die belangrijk zijn om eens bij stil te staan.

- Ben je bang om dood te gaan of juist helemaal niet?
- Vind je het moeilijk of juist gemakkelijk om erover te spreken?
- Hoe ga je om met mensen die ziek zijn of rouwen?
- Hoe zou je afscheid er uit kunnen zien?
- Wat is het hiernamaals? Etc.

In een aantal bijeenkomsten komen al deze gespreksthema's aan bod. Je kunt je opgeven bij pastor Louise Kooiman (06) 23 71 13 93 of ljkkooiman@gmail.com. De bijeenkomsten zijn in overleg.

Zingend geloven

De cursus *zingend geloven* omvat vijf avonden over kerkliederen en ons (on)geloof. Er zijn liederen die verkondigen en liederen waarmee we ons gebed, geloof of dankbaarheid verwoorden. Sommige liederen vertellen een verhaal, andere verwoorden zegen of klacht. Er zijn liederen in alledaagse taal en liederen in poëtische taal. En wat moeten we toch met die oeroude psalmen? Data: woensdag 1, 8, 15, 22, 29 oktober. Aanvang 19.30 uur. Gespreksleiding: Hetty Boersma. Opgave: hboersma@pgenkhuizen.nl of (06) 27 51 23 41. De laatste avonds is een zangavond.

Zin in Film



Zin in Film is een samenwerkingsproject tussen de Zuiderkerk en Film in de Drom (voorheen Cinema Enkhuizen). De kwaliteitsfilms hebben een link met het jaarthema en zijn te zien vanuit comfortabele stoelen. Beeld en geluid zijn van professioneel niveau. Er is een lift.

In 2025 zijn de volgende films te zien:

Woensdag 1 oktober: *She Said*. Waargebeurd verhaal over de start van de me-too beweging.

Woensdag 5 november: *Corpus Christi*. In een Pools dorpje wordt een delinquent per ongeluk aangezien voor de nieuwe priester. De jonge man blijkt geschikt voor zijn rol.

Woensdag 3 december: *Arrival*. Deze sciencefictionfilm gaat over buitenaardse wezens. Nogal ongeloofwaardig. Maar de film gaat óók over liefde, dood en rouw en die zaken zijn zo echt als wat!

Alle films beginnen om 13.30 uur. In het nagesprek onder leiding van Hetty Boersma staan we stil bij de diepere lagen in de film. Toegangsprijs: 16 euro (inclusief koffie/thee. Kaarten te bestellen bij www.drom.nl).

Geloofwaardige woorden

In de veertig dagen voor Pasen horen we elke maandag van 19.00 tot 19.45 uur geloofwaardige woorden van boeiende mensen uit het (recente) verleden.



23 februari	Aleksej Navalny
2 maart	Flannery O'Connor
9 maart	Esther Maria Magnis
16 maart	Dorothy Day
23 maart	Etty Hillesum
30 maart	Johnny Cash

Plaats: diakenkamer. Opgave niet nodig. Leiding: Hetty Boersma.

Bijbelkring

De Bijbelkring bestaat een serie avonden waarin we aan de hand van het jaarthema 'We geloven het wel' uit de Bijbel lezen en met elkaar in gesprek gaan. Elk thema komt twee keer aan bod. We lezen zo precies mogelijk en gaan vervolgens op een vrije manier met de tekst aan de slag. Je kunt je voor één, meer of alle thema's opgeven. Altijd op dinsdag om 19.30 uur.

Mozes' ongelooft	Numeri 20, 1-13	14 en 21 oktober
Het geloof van een weduwe	1 Koningen 17	18 en 25 november
Dwazen denken: Er is geen God	Psalms 14	13 en 20 januari
Het geloof van de Syrofenisische	Marcus 7, 24-30	3 en 10 februari
Kom mijn ongelooft te hulp	Marcus 9, 23-24	3 en 10 maart

Gespreksleiding: Hetty Boersma. Opgave: hboersma@pgenhuizen.nl of (06) 27 51 23 41.

Meditatief ligconcert



Pieter Nanne (gitaar) en Hetty Boersma (teksten) verzorgen op donderdag 9 oktober om 20.00 uur een meditatief ligconcert.

Toegang gratis, vrije gift welkom. Titel van het concert is: *Als alles duister is*.

NB. Je kunt deze bijeenkomst ook zittend bijwonen.

Gesprekskring jongvolwassenen

Deze gesprekskring is bedoeld voor jongvolwassenen tot ongeveer 30 jaar. We praten eens in de veertien dagen over Bijbel en geloof en de verbinding met ons eigen leven. De eerste bijeenkomst is maandag 8 september om 19.30 uur. Opgave: hboersma@pgenkhuizen.nl of (06) 27 51 23 41.

Schatgraven in Overijssel



Schatgraven in de natuur, het kloosterleven, de Bijbel, de ander, jezelf. Dat doen we tijdens het inspiratieweekend van 10 tot en met 12 oktober 2025 in Diepenveen. Er kunnen twintig mensen mee. Het weekend is bedoeld voor iedereen die de spade graag eens dieper steekt. Ontmoeting, gebed, gezelligheid en diepgang vinden plaats in Nieuw Sion, een klooster in een prachtige bosrijke omgeving, dat na het vertrek van de laatste monniken bewoond wordt door gezinnen, stellen en alleenstaanden. Ook zijn er vele vrijwilligers aan Nieuw

Sion verbonden. Het inspiratieweekend start vrijdagavond 10 oktober 19.00 uur (Vertrek vanuit Enkhuizen). Op zondagavond 12 oktober om 18.00 uur ben je weer thuis. Opgave bij Irene Versnel (irenebv@quicknet.nl) Deelname kost 100 euro. NL 56 RABO 0317 3335 77 t.n.v. Protestantse Gemeente Enkhuizen onder vermelding van 'schat'. Als je hebt betaald, is je inschrijving definitief. Organisatie: Irene Versnel, Mary Cloos en Hetty Boersma.

Gesprek van hart tot hart



Voor een gesprek van hart tot hart kan men contact opnemen met ds. Hetty Boersma of pastor Louise Kooiman. Ds. Boersma is het aanspreekpunt voor iedereen die woont in de Westerstraat en alles ten noorden daarvan binnen De Vesting, de straten in het oostelijke gedeelte van Enkhuizen buiten de vesting, Westerhof, St. Nicolaas en alle gemeenteleden jonger dan 45 jaar. Pastor Kooiman is het aanspreekpunt voor iedereen die woont ten zuiden van de Westerstraat en het westen van

Plan Noord, Overvest en Herfstzon. Je kunt ook contact opnemen met een bezoekmedewerker.

Ds. Hetty Boersma: (06) 27 51 23 41 of hboersma@pgenkhuizen.nl.

Pastor Louise Kooiman: (06) 23 71 13 93 of ljkkooiman@gmail.com.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Ook dit jaar gaan we met Hemelvaartsdag dauwtrappen. Dat betekent dat we weer 's ochtends gaan wandelen en afsluiten met een broodmaaltijd in de kerk. Te zijner tijd volgt er meer opgave en kan men zich opgeven.

Zingen in de cantorij

De cantorij ondersteunt de gemeente tijdens het zingen van minder bekende liederen. In reguliere diensten maar ook tijdens vieringen op de gedenk- en hoogtijdagen. Er worden liederen gezongen uit het liedboek, maar ook speciaal voor koren geschreven arrangementen en complete oratoria. De groep bestaat uit ongeveer dertig leden. Repetities: maandagavond van 19.45 tot 21.45 uur in de Zuiderkerk. Dirigent is Jerry Korsmit. Je kunt ook een aantal repetities proefdraaien.