



Zin in de Zomer

Film kijken, proeven, wandelen, zingen, leren

16, 23 en 29 juli, 6, 13 en 20 augustus 2025

Geen zomerstop

In de zomer houden veel organisaties en verenigingen een zomerstop. Ook in de kerken zijn er – afgezien van de reguliere kerkdiensten op zondag – minder activiteiten. Om hieraan wat tegenwicht te bieden, organiseert de Raad van Kerken van Enkhuizen een zomerprogramma van zes bijeenkomsten, die qua vorm en inhoud behoorlijk van elkaar verschillen. Wandelen, zingen, luisteren, proeven en ontmoeten. Kies wat bij u/jou past! Of doe gewoon alles. De activiteiten zijn bedoeld voor thuisblijvers, toeristen, kerkgangers, voorbijgangers, zoekers en vaste gasten. Iedereen is welkom. Deelname is gratis. Opgave niet nodig. Welkom!

Aangesloten bij de Raad van Kerken zijn

Apostolisch Genootschap

Doopgezinde Gemeente Enkhuizen

Leger des Heils Bovenkarspel

Oud-Katholieke Kerk Enkhuizen

Protestantse Gemeente Enkhuizen

Rooms-Katholieke Kerk Enkhuizen

Vrije Baptistengemeente

Woensdag 16 juli 14.00 uur: Film



Grass: A Nation's Battle for Life is een vermaarde documentaire uit 1925 (honderd jaar oud dus) en gaat over een nomadische stam die blootsvoets over besneeuwde bergtoppen trekt om de grasvelden aan de andere kant van het gebergte te bereiken voor het vee sterft. Vertoning wordt ingeleid en verzorgd door de Doopsgezinde Gemeente. Plaats van vertoning: Zuiderkerk.

Woensdag 23 juli 14.00 uur: Blijde boodschap in steen



De mooie stad Enkhuizen heeft veel prachtige historische panden met bijbehorende gevelstenen. Een heel aantal daarvan heeft een Bijbels of gelovig thema. Boeiend om te bekijken en iets over de achtergrond te weten tekomen. De wandeling duurt een uurtje en start en eindigt in de vorig jaar gerestaureerde oud-katholieke kerk van Enkhuizen, Breedstraat 84. Na afloop is er in de kerk een kort moment van gebed en daarna gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Leiding: pastoor Erna Peijnenburg

Dinsdag 29 juli 14.00 uur: High Tea



Gezelligheid en lekkere hapjes. Dat zijn de onderdelen van de High Tea in de kerk aan het **Kwakerspad 3**. Organisatie: Apostolisch Genootschap en de Rooms-Katholieke Kerk.

Woensdag 6 augustus 14.00 uur: Bijbelse proeverij



De Bijbelse Proeverij die verzorgd wordt door de Vrije Baptistengemeente is zowel geestelijk als lichamelijk voedzaam. Want dadels, brood, wijn, melk, honing en linzensoep zijn niet alleen goed voor je lijf, maar verwijzen ook naar diepere waarden zoals liefde, nederigheid en vergeving. Plaats: Zuiderkerk.

Woensdag 13 augustus 14.00 uur: Zingen over vrede



Zin in de Zomer op 13 augustus is een inspirerende zangmiddag. Onder muzikale begeleiding zingen we liederen van vroeger en van nu. Ze gaan over vrede en liefde. Daarnaast horen we inspirerende teksten, voorgelezen door pastor Louise Kooiman van de Zuiderkerk. Ook is er een kopje koffie en thee met wat lekkers. Plaats: Zuiderkerk.

Woensdag 20 augustus 14.00 uur: In je kracht

Wat geeft jouw leven betekenis? Hoe kun je richting ervaren? Wat betekent dit voor mij? Dit zijn de vragen die aan de orde komen tijdens de workshop van Ellen Steenbergen, korpsofficier van het Leger des Heils in Bovenkarspel.

Zij hecht er grote waarde aan om mensen in hun kracht te zetten en wil ze helpen ontdekken waarin zij van betekenis kunnen zijn. Plaats: Zuiderkerk.